



VIERING rond de SCHRIFT
 Zondag 14 oktober 2018
 Knoptorenkerk te Sint-Oedenrode



We beginnen de dienst in stilte

Aanvangswoord

We staan vandaag stil bij Psalm 19. Twee dingen brengen de psalmdichter tot verwondering. Dat is de thora en de hemel. Wat doet de thora met hem? En wat doet de aanblik van de hemel met hem? Ze hebben allebei wat te zeggen. Ze zetten hem aan tot denken over zichzelf als mens voor Gods aangezicht. Door deze psalm laten we ons vandaag dan inspireren...

Aansteken van de tafelkaarsen

Intochtslied: Lb 216: 1, 2 en 3 Dit is een morgen

Bemoediging

Onze hulp is in de Naam van de Eeuwige
die hemel en aarde gemaakt heeft
 die trouw blijft tot in eeuwigheid
en niet laat varen het werk dat zijn hand begon

Drempelgebed

We zijn samengekomen, God,
 om uw aangezicht te zoeken
met alles wat ons bezighoudt.
 U bent het die ons kent
en ons bij name roept.
 Zie ons aan zoals we zijn
- in onze kracht en in onze onmacht -
 en draag ons dicht bij uw hart.
Amen

Zingen: LB 275: 1,2,3,4 en 5 Heer onze Heer hoe zijt Gij aanwezig

Kyriegebed

afgesloten met het zingen van het kyrie en gloria uit lied 299e

Gebed bij de opening van de Schrift

Eerste lezing: Genesis 1: 1,2,6-8, 14-19

Zingen: Lb 19: 1 en 4 De hemel roemt de Heer

Tweede lezing: Psalm 19

Acclamatie: Dat uw woorden in ons branden
als een vuur voor hart en handen
als een licht voor ons uit

Overdenking

Orgelspel

Zingen: Lb 978: 1,2,3 en 4 Aan U behoort o Heer der Heren

Toelichting op de collecte door de diaken

Gebeden

Inzameling

Slotlied: Lb 981: 1,2,3,4 en 5 Zolang er mensen zijn op aarde

Zegen

Gezongen amen

Na afloop van de dienst bent U van harte uitgenodigd nog wat na te praten onder het genot van een kopje koffie of thee.